



Prot. N. 0514/2024

Pinar del Río (Cuba), 20 december 2024.

*Aan de leden van de Congregatie
Aan alle leden van de Dehoniaanse Familie*

Brief ter gelegenheid van Kerstmis 2024

“Opdat zij het leven mogen hebben” (Joh. 10:10)

Enkele dagen voor de viering van de geboorte van de Heer willen we God danken dat hij ons toestaat om onszelf opnieuw te vinden voor het Kind van Bethlehem, samen met Maria en Jozef, als pelgrims van hoop. We komen uit verschillende plaatsen en ervaringen, maar we weten dat we geroepen zijn – door Hem Zelf – zodat we Hem steeds beter mogen kennen.

Terwijl we Hem overdenken, verschijnen er uit onze ogen andere gezichten die Hem graag aankijken. Het zijn de mannen en vrouwen die we in ons dragen, die we koesteren als een kostbaar geschenk dat God ons toevertrouwt in de gemeenschap, in het gezin of in het apostolaat dat we uitvoeren. Ze maken deel uit van ons leven, onze vreugde en onze zorgen. Maar er zijn er nog veel meer. Dat weten we maar al te goed. Ook zij, de verre en de onbekende, zijn geschenken die God ons toevertrouwt. Broeders en zusters zo dichtbij als de straten waarin we leven en zo alledaags als de vluchteling die verlangt naar een vriendelijke kust voor zichzelf en voor degenen die hij in zijn hart draagt. Mannen en vrouwen op wie de "Herodes" van vandaag zich loslaat, onverzadigbaar in hun pijniging, omdat ze nog steeds bang zijn om ontroond te worden door het gemompel van een klein kind vol vrede en genade.

Voor deze en anderen is Jezus gekomen, voor allen, “opdat zij het leven mogen hebben.” Hijzelf, zoals pater Dehon het begrijpt, is het leven dat het onze versterkt: “Ik ben het leven,” zegt Hij, “en Ik ben gekomen om leven te gieten in uw zielen: Ik ben gekomen opdat u leven mag hebben” (Joh. 10:10). Op wonderbaarlijke wijze onthult en deelt Jezus wat Hijzelf is: de geliefde Zoon van God en het leven voor de wereld.

Hij is gekomen om de gratie en tederheid van God mateloos te verspreiden, zodat ook wij Hem als Vader mogen kennen en onszelf als Zijn kinderen mogen herkennen (vgl. Joh. 1,12). Hij is gekomen om Zichzelf te geven en zo nieuw leven te genereren, zoals het zaad dat de aarde bemest, zoals de geur die minnaars bedwelmt, zoals de Samaritaan die onverschilligheid overwint, zoals het brood dat gebroken wordt, zoals het water dat blust en zoals de omhelzing

die niet gevangen houdt. Hij is gekomen om ons in Zijn hart te dragen en ons daarin te transformeren tot een levend offer aan de Vader, als attente dienaren van onze broeders en zusters, zodat de wereld mag geloven (vgl. Joh. 17,21).

Laten we daarom met hernieuwd verlangen naar Bethlehem gaan, zodat ons eerste “ja”, misschien een beetje roestig of opzij gezet, kan worden hersteld en bijgewerkt om de jubileumreis van de Congregatie beter te begeleiden. Laten we daar en overal het Kind geboren uit Maria aanbidden, zodat we Zijn leven met vreugde mogen verwelkomen, het ons met blijdschap eigen mogen maken en het zonder aarzeling met iedereen mogen delen, want in Zijn glorieuze zwakheid is Hij het die “onze hoop grondvest” (vgl. Cst 9).

Wij wensen u, uw gemeenschappen, uw families en alle mensen van goede wil die ons met hun gebeden en genegenheid vergezellen, prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar 2025.

Fraternaal, *in Corde Iesu*,

Pater Carlos Luis Suárez Codorniú, scj
Algemene overste en
zijn Raad